



Historik om Husen i Boda Borg och fröken Blomberg.

1903 öppnade Boda Skyddshem som ligger norr om järnvägen, uppe vid skogskanten. Byggt på 1870-talet. Boda Skyddshem fungerade som ett hem för ett 30tal "vanartade gossar" som ansågs försummade och i behov av uppfostran. Deras återanpassning och vård bestod av arbete med jordbruk och djurhållning. Ett tungt och ansträngande arbete med avsikt att hålla barnen sysselsatta för att de inte skulle kunna hitta på några "hyss". De tre kommande anstalterna var så gott som självförsörjande tack vare barnens arbete.

Att ha anstalterna samlade ansågs som en fördel och eftersom behovet av en, som man kallade det, "Idiotskola" fanns i länet byggdes Boda Sinnesslöanstalt (skolhemmet, Stora huset där vi nu har Restaurang Logi och Konferens) i närheten. Järnvägen fungerade som en naturlig gräns mellan "Idiotskolan" och hemmet för vanartiga gossar. De ville inte utsätta barnen i skolhemmet för de vanartiga gossarnas dåliga inflytande. Som ansvarig för byggnadsarbetet valdes byggmästare C A Peterson från Sundsvall, anbudet löd på 130 000kr. Bygget startades 1914, huset invigdes den nionde september 1917.

Fröken Blomberg var föreståndarinna under åren 1929 till 1955. Med järnhand styrde hon personal, överordnade och barn. Många var rädda för henne men hon var också den som vågade ta strid mot läkare, när hon ansåg att ett barn inte fick nödvändig vård.

Det har berättats att Fröken Blomberg tillrättavisade en pojke som satt sysslolös uppkruken i ett fönster. Pojkens svar löd: "Gör inte jag någonting? Jag sitter här varje dag och berättar när maten och Blomberg kommer".

Fröken Blomberg var hård men också rättvis, pedagogisk och framsynt. Hon godtog inget trams från personalen, sysslor och rutiner skulle utföras varje dag utan undantag. Att vädra ansåg hon som en mycket viktig syssla. Frisk luft var nyttigt, oavsett väder. Detta är en sak som lever kvar i huset. Hur vi än stänger fönstren i huset finner vi dem ofta öppna. Ytterligare en sak som fortfarande sker är att sockerbitar hittas lite varstans. Det har i efterhand berättats att på söndagar var det under fröken Blombergs regi tillåtet att äta fyra sockerbitar. Renlighet var också en viktig ledstjärna för fröken Blomberg som höll hårt på badlavemangs- och paneltorkningsdagar.



Eftersom fröken Blomberg krävde att personalen skulle bo på anläggningen och vara ensamstående försakade de både hem och familj. Personal vigde sina liv åt uppgiften att ta hand om "samhällets olycksbarn". Att "dua" varandra var inte tillåtet, gradskillnaderna visade sig bland annat genom boendestandard, vilken matsal och vilket porslin man åt på. Herrbesök var absolut förbjudet.

Från och med den första branden på vinden ett halvår före invigningen 1917 härjades Boda Sinnesslöanstalt till och med 1924 av sammanlagt nio bränder. Bränderna berodde på felkonstruerade bjälklag och skorstenstockar, något som senare har rättats till.

Den tredje anstaltsbyggnaden stod klar 1931 och kallades asylen eller vårdhemmet. Där bodde de gravt utvecklingsstörda, denna nya del infattade också en sjukavdelning. Det huset används idag till Äventyrshuset.

Sorg, glädje, trygghet, ensamhet och hemlängtan sades råda på anstalterna. Nuförtiden är det dock Glädje, Utmaning och Engagemang som med järnhand råder på Boda Borg.

Platsen kallades redan på den tiden för Boda Borg, dom intagna blev således kallade för Bodaborgare, vilket skapat en negativ klang till namnet. Idag använder vi oss av namnet och kan inte säga annat än att vi är mycket stolta över att vara Bodaborgare.

